

Zwemmen of honkballen?

Onze 2^e wedstrijd was uit tegen de Amsterdam Capitals, een vereniging die is voortgekomen uit een fusie tussen TIW/Survivors en OVVO en als Capitals nog niet zo lang actief is. De club zit in Amsterdam-Oost en dus niet al te ver weg maar het tijdstip was pittig. De wedstrijd begon om 10:00 uur en dus moesten de mannen om 8.15 verzamelen op de Radioweg. Het was tot vlak voor vertrek spannend of het door zou gaan want het had behoorlijk geregend maar er was geen afmelding gekomen en dus stonden onze Badgers keurig op tijd aan de rand van het zwembad???? Het veld lag vol plassen en nog zonder lijnen en ook de tegenstander was in nog geen velden of wegen te bekennen. Zouden we dan voor niets gekomen zijn of hadden we in de uitnodiging de zin gemist; we zeggen nog niet wat we gaan doen maar neem je zwembroek mee???



Nou ja wij waren compleet (incl. veel ouders met thermoskannen koffie en thee en natuurlijk een lekkere versnapering) dus even trots bij ons altijd aanwezige spandoek poseren, jassen uit en opwarmen maar. Na een tijdje kwam er gelukkig iemand het veld 'dweilen' en de lijnen trekken dus het zag er naar uit dat er gespeeld ging worden. En terwijl onze mannen al een uurtje aan het werk waren druppelde de eerste tegenstanders ook binnen. Toch werd de eerste pitch om 10.00 uur gegoid.



De eerste inning leken we redelijk aan elkaar gewaagd. Jay stond een uitstekende pot te pitchen en Stijn ving de gemiste swings prima op. Ook onze eigen mannen sloegen de ballen het veld in. Bij de derde inning dreigden de Capitals ons het nakijken te geven maar onze mannen hebben inmiddels wel geleerd: "it ain't over until its over". En door het koppie er bij te houden stoomden de Badgers uiteindelijk langszij en gaven zij hun voorsprong niet meer uit handen.

Met de modder achter de oren en het zweet op het voorhoofd (het zonnetje was inmiddels heerlijk aan het schijnen) verlieten ze het veld met een 3-5 winst. Wat een prachtig resultaat aan het begin van een competitie waarin deze mannen voor het eerst U21 spelen tegen een vaak al gevestigde orde. Chapeau!

